

#### 4.1.4 Aan de koninklijke dis bij 'Het Eetpaleis'

In 2001 werd Helga Wunderink eigenaar van 'Het Eetpaleis', een sfeervolle brasserie aan het Verdronkenoord. De keuken is betaalbaar Nederlands én Zuid-Amerikaans. Helga Wunderink: "Ik krijg vaak reacties over de entourage, er is ook zoveel te zien!" Rococo-elementen, tronen en fakkels geënt op het werk van Gaudí, gecombineerd met een flinke snuf fantasie, zorgen voor een warme en koninklijke sfeer.

De geschiedenis van 'Het Eetpaleis' gaat terug tot 1573, het jaar van de Spaanse belegering. Toen was de stadsherberg 'De Herberg van Munster' in dit pand gevestigd. De Renaissance-schilderingen op de balken dateren uit 1635 en tot 1816 overnachtte een Haarlemse beul hier als hij in Alkmaar een doodvonnis moest uitvoeren. Vanaf 1876 zijn de eigenaren van 'Het Eetpaleis' geregistreerd, de derde eigenaar, Hendrik Jan Willem van Londen, heeft in 1932 het naastgelegen gebouw erbij getrokken, met de huidige gevel als resultaat.



4.1.5



4.1.4

#### 4.1.5 Markante verschijning

Het Golden Tulip Hotel is met haar neo-klas-



sieke voorgevel een markante verschijning aan de rand van Alkmaar. De locatie aan de Arcadialaan had ook in de jaren zeventig al een hotelbestemming. In die tijd deed het logement dienst als KLM-hotel. Het KLM-hotel was opgezet door pursers zodat crews van de vliegtuigmaatschappij gerieflijk konden overnachten in Alkmaar. Het hotel, aan het einde van de A9, had immers een ideale ligging ten opzichte van Schiphol. In 1993 kwam het hotel in handen van Peter van Veen, die het verouderde gebouw in 1998 liet slopen. In 2001 werd de nieuwe accommodatie met 76 kamers geopend, die inmiddels al enige jaren wordt beheerd door Van Veens dochter, Claudia, en zijn schoonzoon, Rein Pastoor. De familie van Veen is niet onbekend in het hotelwezen, zij bouwde ook het Golden Tulip Hotel in Heiloo (ook bekend van Kwartje Koffie) op tot wat het nu is. Het viersterrenhotel in Alkmaar richt zich zowel op de zakelijke markt als op de toeristische markt. Een permanente expositie in het hotel verraadt een bijzondere belangstelling voor Alkmaarse kunstenaars.